

Inkomsten



Voor 2018 is de totale begroting vastgesteld op € 95.700. Hoe komen we aan dit bedrag? De gebouwen moeten worden onderhouden, verwarmd en verlicht.

Uitgaven



We mogen een beroep doen op de deskundige en bezielende inzet van onze predikant, er gaan ook regelmatig gastpredikanten voor in de erediensten.

Lasten gebouwen

€ 8.000

Kosten predikant en preekbeurten

€ 64.500

De administratieve lasten

€ 4.200

Verplichte afdrachten, onder meer

aan het landelijk kerkenwerk

€ 6.000

Allerhande activiteiten

€ 3.500

Overige vergoedingen

€ 4.500

Voor onderhoud in de toekomst

wordt een bedrag gereserveerd van

€ 5.000

Het zal van de opbrengsten van Kerkbalans

en eventuele andere te organiseren geld-

inzamelingen afhangen of alle plannen kunnen

worden uitgevoerd.

Op de hierbij ingesloten antwoordkaart, kunt u aangeven welk bedrag u voor 2018 wilt geven voor Kerkbalans. U kunt dit bedrag in zijn geheel of in termijnen overmaken.

Uw antwoord op KERKBALANS 2018 zien wij met vertrouwen tegemoet.

Uw antwoordenvelop wordt bij u opgehaald.

Bankrekening: NL 44 RABO 0362 6006 86

Het College van Kerkenmeesters



ICHTHUSKERK

Geef

voor je kerk

Wat is kerkbalans eigenlijk?

Kort gezegd: om inkomsten en uitgaven met elkaar in evenwicht te houden is er elk jaar de actie **KERKBALANS**.

Gelukkig zijn er in de gemeente vrijwilligers die zich op allerlei gebied inzetten en veel werk verrichten.

Dat is echter niet voldoende om de kerk in financieel opzicht in stand te houden.

Dames van het verjaardagsfonds



Wijkteam 4

Er wordt veel aandacht besteed aan de jeugd, aan zieken en aan ouderen.

Er zijn gemeenteleden die zich inzetten om bijzondere diensten (doop, belijdenis, huwelijk en overlijden) zo goed mogelijk te laten verlopen.

De kerk is een gemeenschap waar iedereen, wie of wat je ook bent, evenveel waard is.

Iedereen kan zijn of haar talenten ontplooien: medemensen tot steun zijn, een luisterend oor of een helpende hand bieden. Zo is het altijd geweest en met de inzet van velen kan het altijd zo blijven!

waarde



De kinderen van jeugdclub "de Start"

We vragen daarom ook nu weer om uw/jouw steun, zodat we als gemeente aan onze (financiële) verplichtingen kunnen voldoen. We willen ook in de toekomst samen kerk zijn. Een gemeente waar we GOD mogen ontmoeten, ieder op zijn of haar manier.

We vinden daar de inspiratie, de bezinning, de rust en de kracht, die we soms hard nodig hebben in ons dagelijks leven.